

Amsterdam Studies

The Truth, the Whole Truth, and nothing but the Truth

Amsterdam Studies is a multi-lingual Internet forum for analyses on political, economic and cultural developments in Europe.

ISSN 1873-3042

Editor-in-chief: László Marác

Internet: www.federatio.org/amsterdamstudies.html

Email: lkmaracz@wanadoo.nl



László Marác: Chinezen in Hongarije

Issue #9.

13 October 2006

Analisten zijn het er over eens: als de groei van de Chinese economie in dit tempo doorgaat dan is China in 2040 de nieuwe economische superpower. Het land met ruim een miljard inwoners vertoont economische groeicijfers die nog nooit vertoond zijn in de wereldgeschiedenis. De Chinese economie groeit met zo'n kleine tien procent per jaar en het land heeft in 2005 een record aan buitenlandse investeringen van 60 miljard dollar aangetrokken. Economisch gesproken zal China in 2010 Duitsland, de belangrijkste Europese economie, voorbij streven. In 2016 is de verwachting dat de Chinese economie groter is dan die van Japan en in 2040 zal China de rol van economische locomotief van de wereld van de VS overnemen. Het is nog niet duidelijk wat de geopolitieke gevolgen zullen zijn van deze reusachtige expansie. De Chinezen hebben de Hongaarse hoofdstad Boedapest op het oog als basis voor hun Europese expansie. Dat zal zeker ingrijpende politieke en economische gevolgen hebben voor Europa maar ook voor de Hongaarse identiteit.

'Europees Hongkong'

In januari van dit jaar werden de onderhandelingen tussen de Chinese en de Hongaarse regering afgesloten over het feit dat de Hongaarse hoofdstad Boedapest het nieuwe Europese distributiecentrum wordt voor de Chinese megabedrijven. Deze megabedrijven die mede zorgen voor de spectaculaire groeicijfers produceren vooral industriële producten, zoals textiel en schoeisel. De Hongaarse regeringscommissaris András Huszty die verantwoordelijk is voor de Chinees-Hongaarse betrekkingen gaat er vanuit dat de Chinezen een miljard dollar zullen investeren in de opzet van nieuwe distributiecentra in Boedapest. De centra zullen in 2009 moeten gaan functioneren.

De Chinese keuze voor Boedapest is begrijpelijk. De nieuwe EU-lidstaten in Centraal- en Oost-Europa gelden als groei-economieën, hoewel de omvang en potenties niet te vergelijken zijn met die van China. De Chinezen zien in Hongarije het 'Hongkong van Europa'. Hongarije heeft de afgelopen vijftien jaar de hoogste buitenlandse investeringen aangetrokken van alle ex-communistische landen. Boedapest is een hoofdstedelijk waterhoofd in Centraal-Europa. De stad waar twee miljoen mensen wonen, zo'n twintig procent van de Hongaarse bevolking, is veel te groot voor Hongarije zelf. Deze omvang is een overblijfsel uit de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie toen Boedapest naast Wenen de tweede stad van het rijk werd. Boedapest is ook kwa infrastructuur en internationaal knooppunt erg geschikt voor de rol van Europees distributiecentrum. Ten slotte heeft de socialistische regering van Hongarije de laatste jaren effectief gelobbyd om de Chinezen binnen boord te krijgen. De Hongaren willen graag meeliften op de economische opmars van de Chinezen. Op deze wijze hopen de Hongaren dat Hongaarse bedrijven toegang krijgen tot de mondiale markt. Officieel staan er 7000 Chinezen geregistreerd in Hongarije maar hun aantal ligt eerder rond de 80.000 gemeten aan het aantal Chineestalige kranten dat in Hongarije verschijnt. De afgelopen vijftien jaar zijn er 3500 bedrijven met een Chinees belang opgericht in Hongarije. De Hongaren bieden de Chinezen in Boedapest bijzondere faciliteiten waaronder douane-faciliteiten, een Chinese afdeling van het Boedapester Sint Jan ziekenhuis, een speciale Hongaars-Chinese basisschool en er is een directe lijnvlucht geopend tussen Peking en Boedapest.

Vroege geschiedenis van Hongaren

De Hongaren zijn in de loop van de negende eeuw na het begin van onze jaartelling in Europa aangekomen en hebben met hun geavanceerde vechttechnieken te paard het centrale gedeelte van Europa, het Karpatenbekken veroverd. Veel van de vroege geschiedenis van de Hongaren is echter nog steeds onduidelijk. Waar in het Oosten was de Hongaarse bakermat en zijn er verder nog volkeren verwant met de Hongaren? De Hongaarse ruiters die met pijl en boog streden, boezemden de Europese volkeren schrik in, net zoals de Hunnen dat een aantal eeuwen eerder hadden gedaan. De verwantschap tussen de Hunnen en Hongaren, twee ruitervolkeren die uit de Centraal-Aziatische steppen afkomstig zijn, ligt diep veranderd in de Hongaarse cultuur. De Hongaarse kronieken en mythologie verhalen over een directe afstamming tussen Hunnen en Hongaren. Toch wordt deze verwantschap

‘officieel’ niet beleden in Hongarije en elders. De Hongaren zijn ‘officieel’ verwant met de Finnen en andere Noord-Europese en Noord-Aziatische volkeren.

Deze zogeheten Finsoegriscche theorie is in de loop van de negentiende eeuw ontwikkeld door Duitse geleerden in dienst van de Habsburgse dynastie, hoewel er eigenlijk nauwelijks taalkundige, antropologische of etnografische evidentie voor is. De Finse afstammingstheorie diende ertoe om het strijdbare element in de Hongaarse cultuur, de traditie van het veroverende ruitervolk te neutraliseren. Zo werden de opstandige Hongaren ook ideologisch door de Habsburgers onder de duim gehouden, overigens met niet al te veel succes. De Finse afstammingstheorie werd ook met graagte door de Russen toen zij het in Centraal-Europa voor het zeggen kregen onder het communisme overgenomen. De Hongaren zelf schikten zich in hun lot. Finse broeders waren nog niet zo slecht als gerespecteerde Europeanen.

De Chinezen hebben in hun oude geschiedenis veel met de Hunnen, in het Chinees hiung-nu, te maken gehad. De 4000 meter lange Chinese muur is tegen de aanvallen van het gevreesde ruitervolk gebouwd. Als de Hunnen rond het begin van onze jaartelling naar het Westen trekken en in de vierde eeuw de grenzen van Oost-Europa bereiken, worden ze nog steeds in de gaten gehouden door Chinese informanten die op de zijderoute, een direct Chinees handelsbelang, actief zijn. De keizerlijke kronieken doen daar verslag van. Met de Hunnentrek naar het Westen komen ook de vroege Hongaren in beeld. In Boedapest is men blij met de getuigenissen van de Chinese kronieken. De Chinese kronieken doorbreken het Finse monopolie van de Duitsers en Russen op de vroege geschiedenis van de Hongaren. Krijgen we nu de Hunse afstammingstheorie van de Chinezen en vallen dan de puzzelstukjes van de vroege Hongaarse geschiedenis op hun plaats? We zullen het lezen. Grootmachten schrijven immers zelf de geschiedenis van kleinere volken in hun invloedssfeer.